

# Sandheden...

...Er ilde hørt!...

*For at spare dig for mange års rullen rundt i en tønde på vej ned af en bakke imens du bankes rundt af demonisk slangegift af bedrageri og løgnagtighed:*

## De 2 vigtigste informationer at vide i denne faldne verden...

1. Jesus er Gud Almægtig, Jehovah i Kødet som døde på træet for verdens overtrædelser og den førstefødte af de døde. Giv aldrig slip på Kristus følg ham på den **smalle** vej til det evige liv. Bortvis og foragt Satans **brede** vej der leder til evig fortabelse og den anden død hvor både **Legeme** og **Sjæl** går fortabt uden ende for aldrig at blive igen!

## Og for ikke at blive bedraget af Satan derefter at vide...

2. Den Romerske toilet trone, stinkende fælt og vederstyggeligt tilstoppet af lort der overflyder ud over kanten der med den Mand klædt i hvidt besidder Djævlens sæde er Antikrist 666 - alle veje leder til Rom og Jordan fyldes med løgn og Latin med dertil bedragerisk bullelort og ondskabsfuld satanisk tyrani hvorledes det råskides ud i stride strømme på jorden af den hedenske Højpræst, Satans mundstykke nummer **et** også kendt **fejlagtigt** som Paven, Hellige Fader og hans Hellighed.

## Det Løse at vide af...

*med Visdom sejre selv den svage og ynkelige, djævlens værk og døden!*

**Den nye Verdensorden** er den Romerske med den Romerske Trekrone Tyran Kejser i toppen af pyramiden og bag ham, den Gamle Slange, Satan selv, der bedrager verdenen. Det Romerske imperium med Caesar på tronen som Kongernes Konge, Satan der stiler efter at være som Jehovah selv, er hvad der formes omkring os, det er alle vegne at se for den der har øjne til at se med. Brobyggeren med Jesuitterne og de resterende hugorme bygger deres økumeniske<sup>1</sup> falit erklæring på den Brede vej til fortabelse - når de siger vi tilbyder alle en og samme gud, så er der nu alligevel noget sandhed i det, for de tilbyder alle i samkvem Fanden selv, også kendt af mange som Lucifer.

## Yderligere koncentreret opsummering for detaljer og forståelsens skyld...

Reformationen startede en ildebrænd for Djævlens, hans højeste Rådskab tabte store dele af sin magt da folket **Protesterede** og belyste mørkets Kongerige, og deraf blev de også kendt som **Protestanter**. Biblen blev læst og med folkets fingre peget imod Rom i henhold til Luderens der er fuld af de Helliges blod, dem der værner over Jehovahs bud og holder fast i Jesus vidnesbyrd. Ligeledes korrekt fra Bibelsk, Historisk, Profetisk forståelse udpegede Kristne i enighed<sup>2</sup> Pavedømmets dynasti som Bæstet hvis tal er 666, det lille Romerske

1 Som stræber efter verdensomspændende enhed med Djævlens, i fællesskab med Antikrist som ledende tilsynsmand og magt instans og deraf forening med Hedensk Romersk Satanisk universalisme også kendt som Katolicisme. Den Falske Profet har gjort meget for at ødelægge den Protestantiske forståelse af hvem fortabelsens søn er, og nu ledes flokkende lige tilbage til den blodige gyselige ulvefold hvor død lugtes og findes alle steder og hvor der flittigt hores med Dragen.

2 Protestantisme - som ikke anerkender den katolske kirkes tradition og pavestolens autoritet.

...Især for folk fyldt op med Demoner...

Horn der **tror** det ændre tider og love og bekæmper Guds Børn. Protestanterne fik os ud af den **mørke alder** hvor mørkets Fyrste reagerede absolut, med nu læselige Bibler på eget sprog bortviste de Romersk Katolicisme og Romernisme som Kristent, nej det var og **er** Satans ypperste Mesterværk! Satan havde derpå brug for et nyt middel til at genvinde hvad han og hans Hånddukke i Rom tabte. Derpå blev Modstanderens Special soldater skabt, kendt, eller mindre kendt i vor tid da uvidenhed er nær fuldbyrdet, som **Jesuitterne**, Jordens svampe/kræft sygdom – disse fik overrakt magt af det første Bæst for at gøre dets vilje for øjnene af det – og dette andet Bæst der med den Sorte General<sup>3</sup> som Styrmand også kendt som Pavens Skygge eller den Sorte Pave, der karakteritisk ligner et Lam men taler som en Drage - den Falske Profet, begyndte derpå at genvinde alt det som den hvide Mand fuld af dødemandsben havde tabt under Reformationens lysende explosion af Tov træk, da Djævlen røg med næsen direkte og hårdt ned i hård Romersk beton - med det resterende af jorden tillagt, dette blev kendt som Mod-reformationen og det er hvad de sidste 500 års historie har handlet om. Mod-reformationen har desværre været så effektiv så de fleste ikke kender noget til den i vor tid, selvom der er bjerge af bøger om det, og afviser det gerne som tomme konspirationer uden fylde. Men disse Sorte Hyklerer af tøre ben i Lammeklæder, er kniv skærets skarpe spids af Mod-reformationen og de styrer alt og alle!

Spørgsmålet er dertil når du bekender i ord, Kristus, Jehovah's Søn, den Sande og det evige Lys hvor alt der blev skabt skabtes igennem Ordet, for han er Vejen og Døren til det Evige liv og Himlendes Kongeriges Konge og sin Faders spotløse Forbigåelses Lam, det Levende Brød fra Himlende der giver Liv fordi det er Livet selv, det som blev brudt engang og for alle for vore overtrædelser, en løsesum der er mere værd end verdens rigdomme tilsamme! - **Er** om du Romernisere eller Jødenisere, Lovløshed eller Lov, Antikristus eller Kristus, Giftig rajgræs eller Spiselig hvede, Hedensk nedarvede traditioner eller Jehovah's festivaler og tider – En død Kiks eller det levende Brød hvis Vin udgik til syndernes forladelse engang og for alle. Løgn eller Sandhed, Mørke eller Lys, Satan eller Jesus. Mine Brødre og Søstre, vogt jer for Ulve i Fåreklæder der kan om muligt bedrage de udvalgte!

***Modstand imod lovløs Tyranni er lovlydighed til Jehovah! Protesten slutter ikke før Herrens tilbagekomst hvor han kaster det Romerske Bæst 666 med den Falske Profet i ildsøen og derpå opsættes det fysiske Himmelske Kongerige her på Jord, Den levende Sten knuser, og reagere fra den Hellige by Jerusalem verdens nationer for en tids stund af tusind år og derefter i al evighed – den stund er Bedrageren seglet og fængslet til hans sidste slutpurgt før den Gamle Slange også selv bliver kastet i ildsøen.***

Med varmeste Hilsener fra Broder og Folkemand<sup>4</sup> Darkijah, jeg er at finde på facebook omend været i fængsel i snart 130 dage i træk for såkaldt hadetale og diverse. Jeg når lige ud og for noget frisk luft før jeg kastes ind i fængselscellen igen, med nu en advarsel om at blive endeligt brændt af på bålet i hænde af platformen som jeg vel har været på i snart 10 år.

Må Jehovah velsigne Læseren, Jesus/Jayshua være læseren en yderst værdsat Perle og deres Ånd, Sandhedens Ånd være i os alle! Amayn.

Godt Nytår, nærmer sig med foråret og deraf begyndelsen af det Bibelske år! - find månen der retter ind hvor du er i måneden!

...**Men hellere dø for Sandheden end leve en løgn!**

<sup>3</sup> Den første i dette embede kendt som Ignatius Loyola som er en af mange såkaldte helgener som Papister i dag kan bede til med al deres andet vederstyggelige sataniske vanvids skrammelmarkede.

<sup>4</sup> Mand, som sympatiserer med folket eller selv er udgået fra folket.